

ΣΥΓΧΥΣΗ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μέσο: ΑΞΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 26/2/2011 Ημ. Αποδελτίωσης: . . 26/2/2011

Σελίδα: 34

Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



ΑΡΘΡΟ

Σύγχυση, διγλωσσία και η απλή αλήθεια

Η συζήτηση μεταξύ Παπανδρέου και Στρος-Καν στα τέλη του 2009 δείχνει ότι ο πρωθυπουργός αναζητούσε μια πολιτική δικαιολογία για να αναρτήσει όχι μόνο το «λεφτά υπάρχουν», αλλά και όλα όσα έλεγε και έπραττε το κόμμα του για τριάντα χρόνια. Οπως μετά τις εκλογές δεν πήρε έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, έτσι και τώρα συνεχίζει να προκαλεί σύγχυση και στην κοινωνία, αλλά και στις αγορές.



Του
ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα έβαζε τα λεφτά του σε μια χώρα ο πρωθυπουργός της οποίας πολλές φορές έχει μιλήσει για την ανάγκη πώλησης επιχειρήσεων και δημόσιες περιουσίες, ενώ μετά λέει ότι θα απαγορεύσει συνταγματικά την πώληση κρατικής περιουσίας; Αυτό κάνει συνεχώς η κυβέρνηση. Ενα βήμα μπρος και δύο πίσω. Στην υγεία, στις αστικές συγκοινωνίες, στα κλειστά επαγγέλματα, στις ΔΕΚΟ, στους ημιπαίθριους. Από την άλλη, το κόμμα του κ. Σαμαρά ταλαντεύεται μεταξύ άρνησης και διγλωσσίας. Από τη μια είναι κατά του μνημονίου και από την άλλη λέει ότι «φυσικά, για όσα έχουμε ήδη δανειστεί, θα σεβαστούμε πλήρως τους όρους που υπέγραψε η χώρα». Στο εξωτερικό στηρίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά στην Ελλάδα καταψηφίζει μαζί με όλη την Αριστερά το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Είναι με τον νόμο και την τάξη, αλλά βρίσκει άλλοθι για αυτούς που προκαλούν την ανομία στα διόδια, στα εισιτήρια, στην κατάληψη των συνόρων.

Οι στενοί του συνεργάτες θέλουν τον Καραμανλή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τον αποκαλούν και απλό βουλευτή και απαξιώνουν με κάθε ευκαιρία τη βασική του στρατηγική επιλογή, αυτή του μεσοίου χώρου. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να πει καθαρά την αλήθεια στους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι τα ελλείμματα, που είναι το κύριο πρόβλημα της οικονομίας, δεν έχουν ακόμα μειωθεί. Αν δεν μειώσουμε τα ελλείμματα κατά 15 δισ. ακόμα, θα χρεοκοπήσουμε. Άλλο τόσο δηλαδή σε σχέση με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.

Χρήματα εκτός από το μνημόνιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βάζει κανείς στην Ελλάδα. Ούτε το Δημόσιο ούτε οι τράπεζες βρίσκουν δανεικά στο εξωτερικό. Και δεν θα βρίσκουν όσο δεν μειώνουμε τα ελλείμματα από τα 20 στα 5 το πολύ δισ. ανάπτυξη χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει και δεν πρόκειται να γίνει.

Για αυτό τον λόγο, η Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύει ότι είναι πολυτέλεια και το παιχνίδι μαύρο - άσπρο που παίζουν τα 2 κόμματα, αλλά και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός στο πεδίο της σύγχυσης και της διγλωσσίας. Λύσεις υπάρχουν. Είναι στην κατεύθυνση όχι των οριζόντιων περικοπών επί δικαίων και αδικών, αλλά της δραστηκής μείωσης σε συγκεκριμένους τομείς του κράτους. Χρειάζεται όμως πολιτικό θάρρος και εθνική συνεννόηση.

* Ο Γιάννης Οικονόμου είναι εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας.